

Nieuws en Actualiteiten

HELDENREIS CADEAUBON

Zoek je een origineel decembercadeau?
Bestel een Heldenreis [schrijfcadeaubon](#). Voor €10 geef je al een complete schrijfcursus!



DECEMBER AANBIEDING

Een eerste* consult van de schrijfcoach kost normaal €82,50.

Gedurende de hele maand december kun je voor €50 een schrijfcadeaubon kopen voor zo'n consult, die je kunt inwisselen tussen 1 januari 2015 en 1 december 2015.

Lees [hier](#) wat zo'n eerste consult inhoudt.

* een "eerste" consult betekent dat je of een nieuwe klant bent, of met een heel nieuw boek begint

NANOWRIMO

Ik zou het leuk vinden om van je te horen of je iets hebt gehad aan de NaNoWriMo-tips.

Ben je van plan om pas in januari te gaan schrijven? [Hier](#) staan de links naar alle plottips.

SCHRIJFCOACHING

Wat houdt schrijfcoaching nu eigenlijk in?

- Je wilt een boek schrijven.
Dat kan een roman zijn (alle genres), een verhalenbundel, een dichtbundel, een (auto)biografie, een familiegeschiedenis, of een non-fictieboek over een onderwerp waar jij alles over weet.
- Je hebt vragen.
Zijn mijn gedichten goed genoeg?
Leent dit idee zich voor een roman?
Hoe maak ik een levensverhaal leesbaar?
Hoe orden ik de gegevens die ik in dit boek wil opnemen? Wat is de meest toegankelijke structuur?
- Allemaal vragen om met de schrijfcoach over te brainstormen. Zo zetten we samen een werkbaar plan op, en heel vaak is dat alles wat je nodig hebt om je boek van de grond te krijgen.
- Soms is het het schrijfproces, waarbij je hulp nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld te weinig zelfdiscipline. Hoe komt dat? Wat kan de schrijfcoach doen om jou aan het werk te houden? Een wekelijkse e-mail met "heb je geschreven?" kan vaak al genoeg zijn.
- Ik heb veel ervaring en kennis op schrijfgebied, en ook de nodige levenservaring. Maar natuurlijk kan het zo zijn dat jouw verhaal zo heftig is, dat je meer hulp nodig hebt dan ik kan bieden. Daar zal ik altijd eerlijk over zijn.

- Schrijfcoaching is een proces van samenwerking en vertrouwen. Het kan je net dat zetje geven om je droom wél waar te maken.
- Schrijf dat boek!



schrijfveer

Pietro Canonica The Abyss 1869



verhaspelcolumn 2014

zoals ieder jaar weer samengesteld uit naar waarheid van (voornamelijk) radio NPO1 opgetekende verhaspelingen

Ik was nog maar nauwelijks op de vlieghaven Schiphol aangekomen, of ik hoorde vraagtekens rinkelen. Ik was weer helemaal groen achter de oren.

Er zijn onderzoeken die aanwijzen dat repatriëring een mens niet ongeroerd laat. Zelfs al zijn je ouders bestudeerde mensen, naar mijn inziens zal dat geen doorslag spelen. Ik wil niet alle mensen over één kam scharen, maar bij mij is de knop echt omgeslagen toen ik terugkwam in Nederland.

Ik dacht dat ik de jaren zeventig zou herleven, terug in de gemeente Achterkarspel, ik had immers een appeltje tegen de dorst, maar ik werd met verbazing geslagen. Het was moeilijk te behapstukken hoeveel er veranderd was.

Ik zal eens even wat dingen voorbijlopen.

Zo werd er met de pet naar het onderwijs toegegooid. Dat is iets wat mij als onderwijzersdochter zó aan het hart ligt. Nederland heeft daar beslist tekortgeschoten.

Iets anders waar mijn hart sneller van ging lopen, was de spliksplinternieuwe zorgverzekering. Daar kan ik me echt over verontwaardigen. Daar blijft zoveel geld aan de kapstok hangen, dat werkt al die rijke bestuurders in de kaart. Deze problematiek zou het tot agendapunt van alle politieke partijen moeten halen. Het flipte mij echt de pan uit.



En zelfs Sinterklaas, die tot in Muscat, Aberdeen en Houston zijn tenten had neergestreken terwijl hij soms geen steek voor ogen zag, was nu geheel doorspeend van humor. Natuurlijk moet het recht zijn beloop hebben, maar hoe dit vuurtje werd aangestookt sloeg mij met verbazing. Het heeft er bij mij toe geleiden dat er steeds minder enthousiasme wordt opgewakkerd.

In Amerika verlangde ik soms naar Nederlandse televisie, maar nu bleek er niet veel voor mijn gading meer bij te zijn. De van BN'ers doorzeemde programma's vierden hoogtijdagen, welke rampen zich in de wereld ook voldeden.

En als er een ramp was, waren zij er om de wiedeweer bij om de handen in elkaar te sluiten. Loodrecht tegenover de aan hun lot overgeladen slachtoffers zetten zij zich dansend en zingend in voor het goede doel.

Ik wil ze echt niet in een kwaad zonnetje zetten, als er een zwaluw over de dam is volgen er meer, maar wat voor gevolgen heeft dat op de slachtoffers? Ik maak me stug dat het niet wetenschappelijk gestoeld is. En vaak zingen ze zo vals als een hoepel.

Dit wordt mij natuurlijk op veel kritiek gestaan, maar als herinburgeraar achtervolgde ik het spoor van verandering, al die hekele punten en culturele verschijningen die Nederland hadden veranderd. Ik zal het wel uit mijn hoofd halen om dit in een feestelijk tintje te gieten, ook al speelt iedereen nog zo de verloren onschuld.

Oja, en dan die ambtenaren van de burgerlijke staat die geen homo's willen trouwen. Wanneer komt daar nu eens een mortuarium op?

Fijne Feestdagen en
blijf schrijven!
Hella Kuipers

ingezonden mededeling



1 jaar gratis het Van Dale Online Taalhandboek Nederlands?

Profiteer van onze aanbieding

Wil jij tijdens het schrijven meteen antwoord op je taalvragen? Bij een [jaarabonnement op Schrijven Magazine](#) krijg je nu een prachtig cadeau: 1 jaar gratis toegang tot het **Van Dale Online Taalhandboek!**



Ben je al abonnee? Help Schrijven Magazine aan een nieuwe abonnee. Dan krijgen zowel jij als de nieuwe abonnee 1 jaar gratis het Van Dale Online Taalhandboek Nederlands! Meer informatie over het Van Dale Online Taalhandboek Nederlands? [Kijk hier.](#)