

**Nieuws en Actualiteiten**

**HELDENREIS**  
[nieuwe site](#)



Het zal de opletende volgers niet ontgaan zijn: Heldenreis is vernieuwd. Toen ik erachter kwam dat de oude site er op een smartphone zo uitzag, wist ik dat het de hoogste tijd was voor een nieuw ontwerp. Ik heb nog even overwogen om de huisstijl te veranderen (soms heeft een mens behoefte aan andere kleuren, vooral na zo'n lange winter), maar de folders

waren al gedrukt, en de visitekaartjes, en eigenlijk ben ik ook nog steeds wel trots op de achtergrond, die heel toepasselijk "kleurig schitterend water" heet, wat weer voor alles staat dat met lekker schrijven te maken heeft.

Ik hoop dat de nieuwe site meer overzicht biedt in alles wat ik te bieden heb.

Wat verder nieuw is, is dat mijn blog nu bij de site in zit. Ik wil iedereen die een link naar mijn oude blogspot op zijn site heeft staan, vragen om die even om te zetten naar <http://heldenreis.nl/blog>.

Ik ben nog bezig met het toekennen van categorieën aan de oude blogartikelen, zodat die beter te doorzoeken zijn.

Heb je ook gezien dat er verschillende "gratis downloads" op de site staan? Nu staat er al een complete jaargang schrijfveren op, en over een maand komt daar een compleet overzicht van 1000 [schrijftiphella's](#) bij!



**SCHRIJFBOEK**

Kindeke is er altijd heel goed in om op vakantie al cadeaus voor me te kopen. Zo bracht Sint afgelopen jaar [642 things to write about](#) by The San Francisco Writers' Grotto voor me mee uit New York.



Een schrijfboek *as in* bedoeld om **in** te schrijven. 642 geweldige schrijfopdrachten, variërend van "door een moordenaar achternagezeten worden" tot "schrijf een persbericht over het belangrijkste moment van je leven," van "je eerste keer in een vreemd land" tot "beschrijf je leven als een inventarislijst voor een veiling."

Stampvol leuke ideeën dus. Alleen vindt mijn Neanderthaler het nog dooierend om zomaar hele verhalen op te schrijven in een boek.



## COLUMN



Ik heb een nieuwe, verslavende hobby. Ertoe aangezet door Sieneke de Rooij met haar [theeverzameling](#) ben ik iets anders gaan sparen bij het Rijksmuseum.

Clichévrouwtje als ik ben wilde ik natuurlijk iets doen met "boeken" – bestond al. Iets met glas – al gedaan. Aardewerk – tsjong, wat wilde ik graag origineel zijn! Tot ik een vaasje spotte dat mijn begeerte opwekte. Ken je dat ademloze gevoel van HEBBON? Dat. Het was een turquoise vaasje. Opeens wist ik [mijn thema!](#)

En dan dus eindeloos mooie plaatjes kijken en checken of er een fragment inzit dat in mijn verzameling thuishoort.

En, zo lastig als je mij bent, tegelijk was ik me ervan bewust dat het in het beginstadium van het schrijven ook een beetje zo werkt in je hoofd. Je heb een soort Platoons ideaalbeeld van je verhaal waargenomen. Verder bestaat het nog niet maar je weet al wel: dit kan erin. Dat niet, dat is te anders. Je jaagt, je verzamelt. Je ordent nog niet maar je breidt uit. En je weet instinctief: dit wel, dat niet. En je hele geest wordt overgenomen, zoals bij een echte verslaving: nog even kijken of er meer is, en mooier. Uiteindelijk is het een besluit om te nemen: nu stoppen. Nu beginnen. Maar de verzamelfase is zo heerlijk. Ik ga nog even door.

## GRATIS!



Om je te verleiden een kijkje te nemen op de nieuwe site, bied ik mijn [e-book](#) "Zeker over Schrijven" GRATIS aan aan iedereen die het in juni 2013 aanvraagt **via het contactformulier** op de website.

"Zeker over Schrijven" is uitgebreid: het bevatte eerst al mijn schrijfcolumns van 2006-2010, nu bevat het 124 columns:

- alle schrijfcolumns voor de Schrijfwebsite van Trouw april 2006 – april 2009
- alle schrijfcolumns uit de Heldenreis Nieuwsbrief en de columns over lezen en schrijven op Heldenre's Reis mei 2009 – december 2012.

Ik wens je een hele fijne zomer  
en  
blijf schrijven!

Hella Kuipers