



Hella Kuipers  
schrijfcoaching  
cursussen

## Heldenreis Nieuwsbrief jrg. 4 - nr. 1 - mei 2012

verschijnt 11x per jaar (niet in januari)

### Nieuws en Actualiteiten

#### 12 mei SCHRIJFCAFÉ



Het [Heerenveense Schrijfcafé](#) biedt een ontspannen manier om met schrijven kennis te maken. Elke 2<sup>e</sup> zaterdag van de

maand in [Grand Café de Heerenkamer](#).  
WEGENS VERBOUWING NOGMAALS IN  
[DE KONINGSHOF!](#)

Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Kosten €12,50.

#### VRIJDAG SCHRIJFDAG

Wegens [familieomstandigheden](#) zijn er in mei geen schrijfworkshops.

#### ZOMERSCHRIJVEN

In juni, juli en augustus geef ik 3x een schrijfworkshop in Botanische Tuin de [Kruidhof](#) te Buitenpost. Binnenkort meer info!



#### NIEUW E-BOOK

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik het al aan, en inmiddels is het verschenen: Het Boekschrijfboek.

Op mijn [blog](#) staat uitgebreid uitgelegd hoe je ermee kunt werken. Kortgezegd komt het hier op neer:

Je kunt een roman schrijven op de automatische piloot, en binnen anderhalf á twee jaar is hij af.

Heb je nog geen idee, dan werk je eerst je personages uit, heb je al wel een idee, dan kun je meteen met schrijven beginnen, aan de hand van een jaarkalender vol schrijfveren die aansluiten bij de 12 etappes van de Heldenreis.

Je kunt het boek bestellen door €15,00 over te maken op giro 3879467 tnv H. Kuipers, Leeuwarden. Vergeet niet mij ook je e-mailadres te mailen op [info@heldenreis.nl](mailto:info@heldenreis.nl)!

#### online aanbod

De online cursussen gaan door, ik heb gemerkt dat ik daarvoor een apart kamertje in mijn hoofd heb, waar alles het gewoon blijft doen.

Inmiddels zijn de eerste [Artist's Way](#) cursisten klaar, en enthousiast over wat het programma teweeg heeft gebracht.

De een gaat nu werkelijk dat historische jeugdboek schrijven aan de hand van de [Heldenreis](#), de ander heeft ruimte geschapen voor verschillende creatieve passies als beeldsnijden en muziek.

Het is prachtig om te zien voor hoeveel grote en kleine doorbraken deze cursus zorgt.

Ik ben er trots op dat het boek [Kind bij de Waffen-SS](#) mede dankzij mijn schrijfcoaching tot stand is gekomen.

Als [schrijfcoach](#) begeleid ik heel verschillende schrijvers: de een maakt een dichtbundel, een ander schrijft over de ziektegeschiedenis van een dierbare en de nare ervaringen in de zorg, weer een ander is bezig met een jeugdboek waarin aspecten van de Molukse cultuur naar voren komen, en iemand schrijft een filmscript waarin het Chanoekafeest een belangrijke rol speelt.

Ik voel me bevoorrecht dat ik al die tere plantjes tot gezonde bomen mag helpen uitgroeien.

Sommige mensen zijn bang om iets op te sturen. Ik geef toe: ik zet mezelf wel eens erg bitchy neer, op mijn blog of op twitter.

Maar wees gerust. De schrijfcoach is zachtmoedig, legt de nadruk op wat wél werkt, en helpt je al die onvermijdelijke beginnersfoutjes heel snel af te leren. Echt, het doet geen pijn. Je zult zien hoe snel je vooruitgaat.

Dus stuur het nu maar op, dat korte verhaal, die gedichten, dat eerste hoofdstuk van je boek. Zelfs van één sessie leer je al ontzettend veel.

blijf schrijven!  
Hella Kuipers

PS volgende keer weer een column en een boekbespreking.

